



Jezus is De Hoop van ons leven, Hij is het die levens wil veranderen & herstellen!



Woord van bemoediging;

Leven en Licht. In Johannes 1 : 4 staat; In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Toen Jezus naar de wereld kwam, die gebonden was in duisternis en dood in zonde, kwam Hij als licht en leven. Zijn licht verdreef de duisternis van de zonde overal waar Hij kwam, want de krachten van het kwaad konden niet tegen Hem op. Het leven wat Hij bracht, was overvloedig en vrij en het was verkrijgbaar voor iedereen die dood was in zijn zonde. (Efeziërs 2:1). Wanneer u een christen bent, leeft Jezus in u en is Zijn Licht in u. Christenen hebben als taak de duisternis te verdrijven. Paulus zegt in Efeze 5:11; En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker, verwerp ze veeleer. Het licht in u moet de duisternis in het leven van uw vrienden verdrijven en ook in de levens van collega's, burens en familieleden. De volheid van leven die in Christus gevonden wordt, woont in u wanneer u een kind van God bent. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Het leven dat Jezus aanbiedt, is ook bereikbaar voor anderen door u. Onderschat niet wat u te geven hebt aan degenen die pijn lijden. Het leven, licht en liefde van Christus in u is meer dan genoeg om in elke menselijke behoefte te voorzien. Wanneer mensen u ontmoeten, ontmoeten zij Christus in u. U hebt niet op alles een antwoord, maar Hij die in u is, heeft dat wel. We mogen dankbaar zijn, dat God er voor kiest om Zichzelf te openbaren door u en daarbij licht, liefde en leven geeft aan de mensen om u heen. Breng, liefde, licht en leven. Want Hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is.

Wat heeft er plaatsgevonden

De laatste maanden heeft vooral het spreken in verschillende gemeenten centraal gestaan. Dankbaar ben ik voor de vele spreekbeurten die ik mocht houden. Elke maand waren er 3 tot vier spreekbeurten. Tijdens de verschillende diensten, hebben we Gods aanwezigheid en kracht ervaren. We hebben gezien, dat mensen aangeraakt werden door het Woord en de Geest. Nagenoeg na elke dienst heb ik met mensen kunnen bidden voor innerlijk herstel, geestelijke groei en andere zaken waar mensen mee zaten. Regelmatig kwamen mensen na afloop naar mij toe, waarbij ze zeiden dat het Woord precies voor hen was. Waarbij God hen bevestiging gaf door het Woord, over wat in hun leven gaande was. Of dat men antwoord kreeg op hun gebed. Er zijn deuren open gegaan, van gemeenten waar ik enkele jaren niet meer had gesproken. Maar die toch weer terug kwamen met de vraag om te spreken. De Heer is bezig en Hij gaat nog meer andere en nieuwe deuren openen.

Terschelling

De Heer heeft het op mijn hart gelegd, om meer evangelisatie activiteiten te ontwikkelen op Terschelling. Toen de Heer mij begin 2016 riep om naar Terschelling te gaan, heeft Hij ook iets laten zien, waardoor ik wist dat ik moest gaan spreken op Terschelling. Daarna heeft Hij mij dromen gegeven over een opwekking op Terschelling. En later bleek dat ook anderen soortgelijke dromen hadden gehad. De Heer heeft mij erbij bepaald dat Hij wil dat we doorgaan en vasthouden aan dat wat Hij heeft laten zien. Daarbij ben ik regelmatig bepaald bij het feit dat er ooit een opwekking heeft plaatsgevonden op Terschelling. Deze opwekking ontstond, doordat een pinkster voorganger uit Amsterdam op Terschelling terecht kwam en een radicale Pinksterboodschap bracht. Dit was overigens al ergens rond 1905. Hij bezocht steeds vaker het eiland. Mede door zijn prediking ontstond toen een lokale opwekking op het eiland. Helaas is daar niet veel meer van over, de kerken worden weinig bezocht. Maar God laat dit eiland niet los. Hij heeft een plan met Terschelling. Echter, opwekking begint in ons eigen hart en verandering van ons hart. Opwekking begint bij ons zelf. Wilt u Terschelling meenemen in uw gebeden? Onderstaand een heel kleine impressie over hoe er verandering is gekomen op Terschelling.



Interieur Immanuel-kapel te Haarlem (1922)

jongensvereniging, gooide hij helemaal de stok in het hoenderhok door een school voor christelijk volksonderwijs te stichten. Op een avond smeedt een tegenstander een baksteen door de ramen. Deze crisis liep nog verder uit door de komst van een vreemdeling. Op een novemberdag van het jaar 1903 belde een onbekende man bij ds. Stegenga aan en gaf hem een blad getiteld 'De Vrije Evangelische Trompet'. De hierdoor verraste predikant kreeg als toelichting te horen: 'Ik ben hier gekomen om te verkondigen, dat een mens in Christus totaal leven kan.'⁶ Het resultaat was dat de vreemdeling de rest van de dag in de pastorie bleef. Tot diep in de nacht volgde een gesprek, dat verstrekkende gevolgen zou hebben. De bijzondere gast bleek een Amerikaanse evangelist te zijn van Friese afkomst, genaamd Haitema. Zijn grootvader, een Mennoniet, was om geloofsredenen naar Amerika uitgeweken. Deze kleinzoon nu, was naar aanleiding van een visioen naar Terschelling gekomen. In een gezicht had hij de kaart van Nederland gezien en een vinger die kaart van Nederland wees. Haitema wist Stegenga er van te overtuigen, dat de kinderdoop – besprenkeling – een dwaalleer was. Eerst moest de mens zich bekeren, dan de waterdoop door onderdompeling en daarna de doop met de Heilige Geest. Hij drong er op aan de wereld met haar pracht en praal te mijden. Zelf was Haitema vegetariër en leefde

18

Kerkgebouw Immanuel-kapel te Haarlem (1922)

hoofdzakelijk van pinda's. Aan de vrouwen vroeg hij: 'Zal ik de veer maar van je hoed knippen?' Tegen zijn overmacht aan Schriftwoorden kon Stegenga niet op. Samen gingen zij op de knieën en Stegenga mocht een machtige ervaring beleven. De stevige bekeringsboodschap die nu in de Nederlandse Hervormde Kerk werd gebracht veroorzaakte heel wat deining. Een aantal, waaronder de familie Bakker, kwam tot bekering. Er rees evenwel veel verzet en na een stemming was een scheiding onvermijdelijk. Op zondagmorgen 6 december 1903 maakte ds. Stegenga bekend, dat hij zijn ambt neerlegde. Bij Cornelis A. Bakker in Lies werden huissamenkomsten gehouden waar Stegenga en Haitema voorgingen. In 1905 vertrok Stegenga naar Apeldoorn; later werd hij weer dominee in Oost-Itjze (1913-1930).⁸ Haitema bleef nog enige jaren de kleine groep leiden. In augustus 1908 kwam Polman voor het eerst naar Terschelling en ontmoette er Haitema. Na enige spanningen tussen deze twee, keerde Haitema terug naar Amerika en kreeg Polman de leiding. Regelmatig bezocht Polman de gelovigen op het eiland. In 1909 schreef hij na zo'n bezoek: 'Onze broeders en zusters daar op Lies-Terschelling, hebben heerlijke vorderingen gemaakt in hun geestelijk leven. De boom door onze hemelse Vader geplant heeft dieper wortel geschoten en staat vastter dan ooit tevoren. Er is eenheid en

Evangelisatie

Het evangelisatie werk blijft doorgaan. Elke laatste woensdag van de maand, staan we (een broeder/vriend en ik) in Utrecht te evangeliseren. Wij staan op het plein tussen het centraal station en winkelcentrum Hoog Catherijne. Vele mensen komen hier voorbij. Steeds weer opnieuw mogen we gesprekken hebben met mensen en ze het evangelie uitleggen. We kunnen bidden met mensen en het komt voor dat iemand zijn/haar leven aan de Heer geeft. De rode hesjes met de tekst;

“bidden helpt” vallen goed op. Het zet mensen aan het denken, roept vragen op, maar ook opmerkingen. Iemand van het digitale magazine “Revive” had mijn broeder ontmoet tijdens het evangeliseren en was geïnteresseerd in wat we deden. Zij wilde graag een interview plaatsen over het werk dat we doen. Hieronder staat de link naar het magazine, waarin het interview staat, dat met mij is gehouden. Het is bijzonder om het evangelie te brengen en te bidden op straat met de mensen. Het komt voor dat mensen hun hele levensverhaal vertellen. Er is veel leed onder de mensen, en velen lopen met een rugzak met allerlei vervelende en pijnlijke ervaringen. Velen zijn op zoek naar invulling in hun leven. Het is belangrijk dat we blijven uitreiken naar mensen, op straat, onder collega's, vrienden, familie etc. Jezus is ons grote voorbeeld; Hij ging rond goed doende aan de mensen.

<https://www.revive.nl/category/nieuws/page/4/https://www.revive.nl/category/nieuws/page/4/>
<https://www.revive.nl/hans-griffioen-over-prayer-station-straatevangelisatie-bidden-voor-mensen-is-van-eeuwigheidswaarde/>

Nigeria

In de laatste nieuwsbrief, schreef ik dat ik in juni naar Nigeria zouden gaan. De data was gepland en er werden stappen gezet in de voorbereiding om te kunnen gaan. Echter, helaas kon ik niet gaan; in mei werd bekend dat het gebied waar we naar toe zouden gaan niet veilig meer was. Er waren gevechten uitgebroken onder de boeren, Felani strijders die grond gebied van boeren eisen. Hierdoor ontstaan er gevechten en worden soms ook dorpen in brand gestoken. Daarnaast worden er soms mensen gekidnapt voor geld. Voor mij en de mensen die erbij betrokken zijn, een te risicovolle situatie. Helaas.

Het is ons gebed wat de Heer wil dat we gaan doen. Gezien de volle agenda voor dit jaar, wat betreft spreekbeurten zal het dit jaar niet meer plaatsvinden. Ons gebed is, dat de Heer ons visie en inzicht wil geven wat Zijn wil is met mij in Nigeria. Mijn eigen hart blijft uitgaan naar dit land. Hoewel de vervolging van christenen in Nigeria toeneemt, vinden er ook lokale opwekkingen plaats.

Wat komen gaat

Vanaf half september staat de agenda vol gepland tot ongeveer einde van het jaar, met vooral spreekbeurten in verschillende gemeenten. In september zal ik voor het eerst spreken in de gemeente Zout & licht in Hilversum. Daarnaast start het seizoen bij Activate Rijswijk, waarin ik naast spreekbeurten ook onderwijs zal gaan geven. Ook het leiden van een connectgroep/huisgroep zal weer opgestart worden. Daarnaast zal uiteraard het evangelisatie werk door blijven gaan.

Privé

José heeft de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. Echter, ze gaat niet helemaal stoppen met werken, maar wel iets minder. Voor de zomervakantie werkte ze nog vier dagdelen en dat gaat nu een dagdeel minder worden. Het is reeds ingegaan.

Verder zijn we dankbaar voor de fijne zomertijd en vakantie die we mochten ervaren. Dankbaar zijn we dat onze kinderen en kleinkinderen gezond zijn en het goed maken. We worden allen gezegend en de Heer voorziet in dat wat nodig en goed is.

Vacature

Onze huidige penningmeester/boekhouder Denis Darko zal per maart 2023 ons Stichting Bestuur verlaten.

Denis, heeft aangegeven prioriteit te willen en moeten geven aan andere verantwoordelijkheden. Denis heeft een heel sterke en belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Newlife Ministries als Stichting. We waren heel blij met zijn kennis en ervaring vanuit zijn beroep als Accountant. Denis, heeft een basis gelegd in de vastlegging en rapportages van de financiële zaken binnen de Stichting. Vanwege zijn vertrek, zoeken wij een nieuwe penningmeester/boekhouder. Mocht u zelf interesse hebben in deze taak en de visie en de missie van onze stichting onderschrijven, dan komen we graag met u in contact. En mocht u iemand kennen in uw netwerk met deze vaardigheden dan horen wij dat graag, zodat wij contact kunnen opnemen met deze man/vrouw.

Wij vragen uw **gebed** voor de volgende punten.

New life Ministries

Bank gegevens:

Stichting Newlife Ministries

IBAN:

NL97INGB 0006929700

E-mail

New-life2016@outlook.com

Website:

www.newlifeministries.nl

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Matt. 24 : 14

- ✓ De Heer te danken voor de vele mensen die we hebben bereikt.
- ✓ Danken voor nieuwe deuren die opengaan
- ✓ Danken voor alle spreekbeurten die de Heer geeft, om het evangelie te verkondigen.
- ✓ Visie en plannen hoe we bewoners op Terschelling kunnen bereiken.
- ✓ Dat de Heer mij financieel vrij zet voor fulltime bediening.
- ✓ Evangelisatie/genezings- diensten in Nederland.
- ✓ Nieuw bestuurslid financiën

Wordt deelgenoot in het verspreiden van het Evangelie. U kunt dit doen door partner te worden van Newlife Ministries. **Zie de website**
Wilt u samen met ons helpen zielen te bereiken met het evangelie. U kunt dit werk financieel steunen met een gift op het rekeningnummer dat vermeld staat in het kader hiernaast. **U kunt al partner worden voor; 10, 15, 25, 50 per maand of per kwartaal.**