



# Gebedsschild

*DIENEN, FLEXIBILITEIT EN LEIDING*

*VAN DE GEEST*



...en dat wij omwille van Hem uw dienaren  
zijn...

2 Korinthiërs 4;5b

Een ander aspect van nederigheid is het dienen van anderen en hen hoger achten dan jezelf. We zijn allereerst dienaren van Christus. Christus is het perfecte voorbeeld van hoe je een dienaar kunt zijn. Niets was Hem te min. Hij werd zelfs in letterlijke zin een dienaar toen Hij de voeten van Zijn discipelen waste. Hij deed het werk van een ingehuurde hulp. Jezus draagt ons op hetzelfde te doen.



Hij heeft ons aangesteld als dienaren voor anderen. Dit betekent dat je een dienaar



bent voor je familie, je teamgenoten, je collega's en alle andere mensen om je heen. We weten allemaal dat het makkelijker is alleen mensen te dienen die je echt liefhebt. Het zou fijn zijn als we zelf kunnen beslissen wie we wel en niet dienen.





Jezus heeft ons geroepen om juist iedereen te dienen die God in ons leven heeft geplaatst. Daarnaast laat Jezus als voorbeeld zien dat flexibiliteit ook een aspect is van dienen. Soms veranderen plannen en mogen we open staan voor de leiding van de Heilige Geest. Dat geldt zeker voor mensen die aan de frontlinie werken.

# Bid



- Bid voor flexibiliteit en het openstaan voor de leiding van de Geest om op alle manieren te kunnen dienen.
- Bid dat Hans hetzelfde hart krijgt als Christus: om te dienen en een ander hoger te achten dan zichzelf. Bid dat hij hier een voorbeeld in mag zijn.
- Bid dat jouw werker een dienaar mag zijn voor alle mensen die God op zijn pad heeft gebracht.
- Bid voor de evangelisatie actie in Hilversum tussen Kerst en en nieuw jaar, bij het gebouw van beeld en geluid, waar dan de top 2000 wordt uitgezonden in een tent die daar staat.
- Blijf volharden in gebed dat God de droom die Hans gekregen heeft over en opwekking op Terschelling
- Gebed voor duidelijkheid in het zoeken van Gods wil tijdens de een sabbat rust die Hans wil nemen , begin 2024



# Spreek



De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Lucas 22:26-17

# Luister



- Opwekking 378- Ik wil jou van harte dienen
- Psalm 40:5- Uw heilleer wordt door mij alom verbreid
- Graham Kendrick - The servant King